

2018, Jaar van de Vrijwilliger

Wij hebben 2018 uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwilliger. We klagen niet gauw, en waarom zouden we met zo'n mooie activiteit als onze kringloopwinkel. Maar de nood is langzamerhand wel hoog. Wij hebben echt extra handjes nodig want anders gaan we het op den duur niet redden.

Tekst: Gerard van de Schootbrugge en Joke van Hagen

Dat we dit werk kunnen doen en dat we zoveel goede doelen kunnen steunen, is alleen mogelijk omdat we het als vrijwilligers doen. Onbetaald. In geld dan. Want er is natuurlijk best wel een beloning, laat ik zeggen een immateriële beloning, we proberen het gezellig te maken, en als je meedoet zijn er ook 'voordeeltjes'. Ieder jaar maken we weer een feestje van al die jubilea.

Hieronder de jubilarissen die vorig jaar een mijlpaal bereikten. We hebben elkaar aangekeken en we hebben gezegd: dit jaar moet het gebeuren. Nu moeten we echt een slag maken. Nieuwe aanwas. Extra mensen. Dan ook maar wat extra ruimte in dit blad. Is dat gratis? Nee, maar ook de mensen achter dit blad moeten er hard voor werken. En als het erop aankomt staan ze altijd voor ons klaar. Samen sterk, daar bouw je een gemeenschap mee op.

Jubilarissen Trouw en volharding

Ieder jaar komen we eind januari samen in Nove om terug te kijken op het afgelopen jaar, om vooruit te kijken, en om onze jubilarissen in het zonnetje te zetten. Voor iedereen is er koffie met gebak en wat later een 'borrel'. Maar voor de jubilarissen zijn er bloemen, is er een kleine attentie en is er groot applaus (van alle eerdere jubilarissen en van de nieuwkomers die vast van plan zijn dit ook mee te maken). Hieronder de meest recente lichten.



Thea Koene woont in Nootdorp en vierde haar eerste lustrum. Thea zit in de verkoop (kassa) maar springt ook bij als de toevloed aan aangeleverde spullen te snel groeit.

Corrie van Winden woont in Pijnacker en vierde ook haar eerste lustrum. Corrie staat achter de kassa van de kledingafdeling. Qua omzet een belangrijke afdeling.



Gerard van de Schootbrugge, Nootdorp, is al weer tien jaar voorzitter van de stichting en is apetrots op de prestaties van de vrijwilligers.



Annie van Veen, Nootdorp, is aan haar zestiende jaar begonnen. Zij staat achter de kassa. Annie lacht veel en dat merken we aan de omzet.

Bep Langezaal, Nootdorp, vierde ook haar derde lustrum. Als winkelcoördinator goud waard, zeg maar gerust onmisbaar.



Ria van de Helm, Nootdorp, is er al bij vanaf het eerste uur! Dat betekent twintig jaar. Ze doet kassawerk en nog veel meer.

Joke van Hagen, Nootdorp, stond ook aan de wieg van onze kringloopwinkel. Zij is secretaris van het bestuur en springt bij waar nodig.



Door ons toegezegde donaties eerste kwartaal 2018

Voor de eerste drie maanden hebben onze vrijwilligers drie doelen uitgekozen die elk 1000 euro krijgen. In januari was dat de stichting HAPI die in Hurghada, Egypte, een school voor gehandicapte kinderen (autisme, Down Syndroom) probeert te realiseren.

In februari kreeg stichting Philadelphia 1000 euro. In circa 500 kleinschalige projecten worden geestelijk gehandicapte kinderen opgevangen, begeleid en gehuisvest.

In maart gaat er 1000 euro naar de Bontius Stichting. Deze stichting werft geld dat ten goede komt aan hoogwaardig onderzoek aan het LUMC in Leiden.

GROTE VERRASSINGEN VOOR ELKE BEURS!

Geopend woensdag en
zaterdag 09.30 - 16.00 uur

Goederen aanleveren?

- Dinsdag van 09.00 tot 15.00 uur
- Woensdag- en zaterdagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur

Goederen ophalen?
Bel: 015 - 310 81 68

De Wisselbeker, Molenweg 4, Nootdorp

Voor meer informatie kijk op: www.wisselbeker.nl

Kringels

Een slepende kwestie

Ik ben nog van de generatie die opgroeide in de heilige overtuiging dat er iemand was die alles zag. Waarvoor je niets geheim kon houden. Het hielp om op het rechte pad te blijven maar als je er goed over nadacht kon je ook zo maar van het padje raken. Want het was een wereldbeeld dat vooral het serieuze kind danig in de war kon brengen. De Sint wist ook alles wist dus gek was het niet. Er was iemand die alles zag, maar, nog verontrustender, die ook alles wist. De Alwetende, die dus eigenlijk alles al gezien had. Als je daar dan over nadacht, werd het al snel een kermis in je hoofd.

Velen hebben zich bevrijd van deze inzichten. Het gaf mentale ademruimte en verlichtte het bestaan. In ons soort samenleving kun je nu in je eigen domein, achter je eigen voordeur, lekker doen wat je wil. Dat noemen we privacy en lang was het zo normaal dat niemand zich er druk over maakte. Oom agent kon niet zo maar binnen komen. Hij had officieel toestemming nodig. In de VS mag je ongewenste indringers gewoon met een vuurwapen op afstand houden. Wegwezen. Maar wij beleven nu dat Grote Broer terug is. In meervoud. Hij kijkt niet meer vanuit de hemel toe, nee, Grote Broer is met Zijn tijd meegegaan. Hij zit nu achter een beeldscherm. Grote Broer is van 1948 en George Orwell heeft hem ons getoond.

Aardige kerel. Goeie vent, die Grote Broer. Hij had toen nog een grote snor en werd ook wel Stalin genoemd. Grote Broer zorgt ervoor dat zijn onderdanen zo veel van hem houden dat zij maar wat graag andersdenkenden verklikken. Pas als ouders hun kinderen verlinken, en omgekeerd, kan Grote Broer van zijn welverdiende rust genieten. Het ministerie van Waarheid zorgt voor de onwankelbare en eeuwigdurende liefde. Hebben we iets geleerd van Orwell? Ja en nee. Ja geldt voor de nieuwe Broertjes. Nee geldt voor ons, de goedgelovige massa. Er zijn wat Kleine Broertjes bijgekomen, zoals in Noord-Korea en Turkije. En er staan er nog veel meer te trappelen. Want laten we eerlijk zijn: we willen toch veiligheid? Maar dan moeten we ook weten wat onze burgers uitspoken, in en buiten hun hoofd. Kleine staten Kleine Broertjes? En de grootmachten hun eigen Grote Broer? Ja, zo moet het. En de bedrijven? Een Grote Moeder die weet wat we lekker vinden. En de boeven? Een GodVader die gewoon meekijkt zonder dat iemand het in de gaten heeft. Maar dan zijn we terug bij af! Zeker, en dat noemen we kringloop.

Big Brother, Big Business, Big Data.
Totale Veiligheid, Totale Controle,
Totale Manipulatie Ja of nee
voor de sleepwet?
Wie zal het zeggen?



Knuffel